

De Smokkelroute in Hilvarenbeek

Om zelf mee te smokkelen

In dit prachtige gebied met bossen en vennen, moeras en heide werd vroeger veel gesmokkeld. In Hilvarenbeek was een boterfabriek en in België was de boter een stuk duurder dan hier, dus heel gewild. Ook sigaretten, zout, drank en vele andere producten werden België in gesmokkeld. Maar zelfs paarden, koeien, varkens en schapen waren een gewild smokkelwaar.

Rij deze smokkelaarsroute en leef je in: In de smokkelaars die te voet of per fiets de grenspaden afkwamen met smokkelvesten, onderjurken met geheime zakken en de spanning die dat meebracht.

Leef je in: In de Commiezen (douaniers) die urenlang in een schapenvacht in een sloot lagen te wachten in de hoop een smokkelaar te kunnen vangen.

Rij deze grensoverschrijdende route en smokkel zelf een product over de grens en krijg daarvoor een beloning, voel zelf de spanning en blijdschap van de overwinning als je dat lukt. Informeer bij De Heibloem of het Jachthuis wat je daarvoor moet doen zodat je kunt genieten van de smokkelopbrengst.



Startpunten zijn De Heibloem in Baarschot en Het jachthuis in Poppel.

Groen: De Heibloem (1) naar het Jachthuis: 14,2 km nummers 32-34-37-16-17-18- richting 84 tot jachthuis(6)

Geel: Jachthuis naar de Heibloem: 12,4 km nummers achter het jachthuis- 80-90-91-92-70-36

Totaal 26,6 km.

Interessante plekken (zie nummers op de kaart):

1 Een eeuwenoude vééfkei (bij knooppunt 32)

Een vijfgemeente punt: Diessen, Hilvarenbeek, Hooge en Lage Mierde, Netersel en Westelbeers. Vermoedelijk is deze steen geplaatst op 13 mei 1947 na onenigheid tussen de gemeente over het gebruik van de landerijen. Tot de herindeling in 1997, toen bleven er 3 gemeentes over. Tevens staat hier het kunstwerk "de Jas" uit 1996.



2 De Flaestoren

Deze toren is een 22 meter hoge toren die uitkijkt over het Goorven en natuurgebied De Flaes met de bossen erom heen. Een gedeelte van dit uitzicht is niet toegankelijk en je kunt tot in België kijken! Deze Flaestoren is geopend op 11-11-11. Gemaakt van 8 bomen van het landgoed zelf, elk zo'n 25 meter lang en 3.000 kg zwaar.



3 De natuurbegraafplaats

Gelegen op Landgoed de Utrecht, is 27 hectare groot. Hier staat alles in het teken van de natuur. Een plek voor iedereen van iedereen, iedereen is welkom.

4 De grenspaal met België (bij knooppunt 5)

Als u hier naar links kijkt ziet u de grenspaal met België, nu rijdt u België in, In de gevarenzone van de smokkelaars.

5 De oude Trambaan

Hier heeft vroeger een huis gestaan waarin de commiezen woonden

Hun kinderen gingen met de tram via de zandweg, oude trambaan, in Esbeek naar de lagere school.

In 1890 kwam er een stoomtram die van Tilburg naar Poppel reed. De oude Trambaan, een brede dreef die de bossen van de Rooverische Heide en Landgoed de Utrecht scheidt, getuigt hier nog van.



Mooie verhalen

In de smokkeltijd moesten de vrouwen ook hun steentje bijdragen en werden ook ingezet om te smokkelen. Onder hun vele lagen kleding en onderjurken met geheime zakken viel dat niet op en vrouwen mochten immers niet gefouilleerd worden door de Commiezen (dat waren enkel mannen) Met zout en sigaretten ging dat goed maar met boter wat minder...

De Commiezen namen de vrouwen mee naar het grenskantoor en werden daar voor de kachel gezet die men flink opstookte waardoor de boter ging smelten en op de grond droop...

Een man op de fiets met een zak achterop reed erg veel over de grens en werd meerdere keren bij het passeren over de grens door douaniers aangehouden.

Elke keer de vraag wat zit er in die zak? Zand melde de man. Na controle bleek het inderdaad zand te zijn. Dit gebeurde erg vaak en de Douaniers snaptten er niets van.

Een douanier die met pensioen gegaan was kwam die man jaren later per toeval tegen. Hij benaderde de man met de vraag wat hem bezielde om met een zak zand rond te fietsen.

De man zei: Ik smokkelde fietsen. Het was de grenswachters nooit opgevallen dat hij telkens een andere fiets bij zich had.